



Αρ. Πρωτ.: 216/20
Αθήνα, 27/09/2020

Προς: Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και Νήσων
Ποντιακά Σωματεία
Κοιν: Μέλη, Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή επίθεση που εξαπέλυσε, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Δημοκρατίας του Artsakh (Αρτσάχ) και στέκεται δίπλα στον αρμενικό λαό για άλλη μια φορά. Πρόκειται για μια γενικευμένη κλιμάκωση των εντάσεων, που παρατηρούνται δυστυχώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ιδιαίτερα έντονα τον τελευταίο χρόνο, η οποία οδήγησε και σε βομβαρδισμούς της πρωτεύουσας, Stepanakert.

Το καθεστώς Αλίγιεν, πιστό αντίγραφο του αδελφικού καθεστώτος Erdoğan, στρέφεται και πάλι κατά του αρμενικού πληθυσμού στο Αρτσάχ προσπαθώντας να τον τρομοκρατήσει, μη διστάζοντας ακόμα και να βάλει εναντίον αμάχων όπως φαίνεται και από τα σημερινά ελληνικά και διεθνή δημοσιεύματα¹. Σε ανακοίνωσή του², ως συνήθως, το αζερικό υπουργείο εξωτερικών επιρρίπτει την ευθύνη παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός στο αρμενικό κράτος και ομιλεί για προβοκάτσιες εκ μέρους του τελευταίου, τη στιγμή που βομβαρδίζει κατά ριπάς τους Αρμενίους! Την ίδια ρητορική ακολουθεί και το τουρκικό κράτος, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους Αζέρους και την ετοιμότητά του να παράσχει στρατιωτική βοήθεια, συντηρώντας το δόγμα που διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις: «ένα έθνος – δύο κράτη». Δεν έχουν παρέλθει και πολλές ημέρες, άλλωστε, από τότε που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορές περί μεταφοράς στρατιωτών - μισθοφόρων στο Αζερμπαϊτζάν και ενδεχόμενης αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στο πολύπαθο Αρτσάχ³.

Η τουρκική καθεστουκυία τάξη, ακολουθώντας την πάγια πρακτική της, προσπαθεί να εξάγει τις κρίσεις που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της στα γειτονικά κράτη που θεωρεί (εσφαλμένα) αδύναμα και έρμια των ηγεμονικών της βλέψεων. Το ίδιο αποπειράθηκε να πράξει και με τη χώρα μας. Προκάλεσε το εθνικό και θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, μετατρέποντας αρχικά τον Ναό

¹ <https://www.skai.gr/news/world/polemo-kirykse-to-azermpaitzan-stin-armenia-gia-to-nagkorno-karampax>

² <https://mfa.gov.az/en/news/6876/view>

³ <https://www.capital.gr/diethni/3483415/xiliades-misthorofoi-tou-erntogan>

της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια την Μονή της Χώρας σε μουσουλμανικά τεμένη. Συνέχισε και κλιμάκωσε, αμφισβητώντας και πάλι την εθνική μας κυριαρχία, βγάζοντας το ερευνητικό σκάφος Ογυς Reis, συνοδεία πολεμικών πλοίων, στις ελληνικές θάλασσες για να λάβει την άμεση αντίδραση του ελληνικού λαού, των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καθώς και αρκετών ευρωπαϊκών κρατών, κάτι που την οδήγησε σε -κατά την εκτίμησή μας προσωρινή- υποχώρηση.

Εν κατακλείδι, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι και αυτή η σύρραξη, που προκλήθηκε στη Δημοκρατία του Αρτσάχ ενάντια στους αδελφούς Αρμενίους, δε συνδέεται με την πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία, και κατ' επέκταση το κράτος-δορυφόρος της (Αζερμπαϊτζάν), τους τελευταίους μήνες στην ευρύτερη περιοχή. Για άλλη μια φορά, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον γενναίο αρμενικό λαό και την πεποίθηση ότι οι δυνάμεις της ειρήνης, της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού και της προόδου θα επικρατήσουν έναντι αυτών που υπηρετούν τις πολιτικές του σκοταδισμού, της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μισαλλοδοξίας. Επαναλαμβάνουμε την απαίτησή μας για επιβολή κυρώσεων στη γείτονα, όπως αυτή διατυπώθηκε στην πρόσφατη επιστολή μας για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας⁴, αλλά αναμένουμε και τη σαφή καταδίκη των μονομερών ενεργειών Μπακού και Άγκυρας στο Αρτσάχ και όχι ανούσια πολιτική ίσων αποστάσεων, όπως φάνηκε να εφαρμόζει το ελληνικό ΥΠΕΞ σήμερα στην επίσημη ανακοίνωσή του⁵.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό που φάνηκε ως διπλωματική νίκη στην πρόσφατη κρίση του Αιγαίου, δε θα είναι κάτι άλλο παρά ένα «πυροτέχνημα».

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν επιτυγχάνεται πραγματική κατάπαυση του πυρός, αλλά επιτρέπεται στον παρανομούντα να συνεχίσει να παρανομεί, να τρομοκρατεί και να αφαιρεί ζωές.

Δεν κάθεται στο τραπέζι του διαλόγου με αυτούς που καταπατούν το Διεθνές Δίκαιο για να διαπραγματευτείς μια απαίτησή τους που δεν απορρέει από αυτό.

Δεν κάθεται στο τραπέζι του διαλόγου με κάποιον που είχε τοποθετήσει πάνω του πιστόλι, απλά και μόνο επειδή το σήκωσε για λίγο.

Μετά τιμής,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής



⁴ <http://www.epona.gr/agia-sofia>

⁵ <https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/anakoinosi>